

Meer dan honderd jaar openbaar onderwijs in Rhenen

De geschiedenis van “de Bantuin”.

In 1898 is de Bantuin begonnen als gemeenteschool op de hoek van de Nieuwe Veenendaalseweg en de Bantuinweg. Een spiksplinternieuw gebouw opende haar deuren in augustus 1898.



Bron: Historische Vereniging Oud Rhenen

In de beginjaren was het schoolverzuim aanzienlijk. De Rhenense bevolking (overwegend agrarisch van aard) kon in bepaalde seizoenen best een voordelige extra hand op de akker gebruiken. Kinderen werden dus gauw thuis gehouden om mee te werken. Dat veranderde pas bij de invoering van de Leerplichtwet. Het leren binnen de muren van het lokaal was niet altijd even makkelijk. De vensterbanken zaten hoog, zodat de leerlingen niet naar buiten konden kijken. Schrijven moest verplicht met de rechterhand. Links schrijven was verboden. Bij overtreding werd de linkerhand nog wel eens op de rug vastgebonden. Juf Glastra introduceerde een nieuwe

leesmethode: het aap-noot-mies leesplankje. In deze tijd werden er ook veel en vaak schoolplaten gebruikt bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.

In 1939 werd de school gevorderd voor de legering van militairen. Op 6 juni 1941 werd de school weer in gebruik genomen. Helaas voor een korte periode want in maart 1944 werd de school wederom gevorderd, ditmaal door de Duitsers.

Vanaf 1951 probeerde de gemeente Rhenen toestemming te krijgen om nog een openbare school te mogen beginnen. Dat lukte. In 1957 opende de Halschool aan de Acacialaan haar deuren.

Aan het schoolzwemmen in koud water (in het buitenbad van Ouwehand's Dierenpark) kwam een einde doordat in augustus 1966 het overdekte Lijsterberg-instructiebad in gebruik werd genomen. Ondertussen werden de gebreken aan het schoolgebouw van de Bantuin steeds groter. Nieuwbouw was dringend gewenst. In augustus 1971 was het zover. Het nieuwe gebouw aan de Bantuinweg, hoek Oude Veenendaalseweg was een feit. Het hoofd der school, de heer Vrieling zei: "We komen van de hel in de hemel". Hij had in het oude gebouw nog ratten door de lokalen zien lopen en pennen en potloden verdwenen door de vele kieren in de vloer.

Tevredenheid was er ook over de bouw van sporthal 't Gastland. Ook toneel stond op de Bantuin hoog op de agenda. Er ontstond een Toneelvereniging Openbaar Onderwijs. Leerkrachten en ouders voerden stukken op in het "Eigen Gebouw" (later in de recreatiezaal van Heimerstein). In 1991 kreeg de Bantuin als 1 van de eerste scholen in Rhenen de beschikking over 3 computers. In augustus 1996 zijn de openbare scholen de Acacia, de Woudmees (in Elst) en de Bantuin verder samengegaan als "de Driesprong". In 1998

hebben we het honderdjarig bestaan van de Bantuin op grootse wijze gevierd. Een hele feestweek, waarbij ook de Rhenense bevolking werd betrokken. In 2003 werd de Acacia opgeheven en trokken ze bij de Bantuin in.



In 2016 krijgt de Driesprong locatie Bantuin een nieuwe naam. Op school wordt al 5 jaar met veel enthousiasme Daltononderwijs gegeven, de schoolnaam is nu Daltonschool Rhenen.

